GELECEĞİN SESİ

ÇOCUKLARA YARDIM DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR YIL: 2 SAYI: 2 MART- NİSAN- MAYIS- HAZİRAN 1999 DÖRT AYDA BİR YAYINLANIR PARA İLE SATILMAZ































Onlar Ne Dediler?



Odnice Good Odsol Bieden Clo Gedek Parcast Olialia Skii Bayisi Sizden Badgestone - Lassa Kanlica Yolu No:10 Orta / ÇANKIRI Tel/Faks: (0.376) 615 11 42

GELECEĞİN SESİ

Çocuklara Yardım Derneği Yayın Organı

Çocuklara Yardım Derneği Adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Bünyamin Aktaş

Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Aktas

Yayın Kurulu

Sefer Özdemir Halim Özdemir Ercan Doğan Ziya Özakpınar Fatih Çiçek

Denetleme Kurulu

Osman Arslan Ahmet Aktaş

Kapak ve Tasarım

Ramazan Türkmen (0.312)229 68 16

Grafik

Tahir Sülek (312)229 68 16

Dizgi

Tayyip Sülek

Yazışma Adresi

Yıldırım Beyazıt mah. Said-i Nursi Sk. No:22/3 Çubuk/ANKARA

İrtibat Telefonu

(0.312)837 29 53

Gönderilen yazılar yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez Yazıların sorumluluğu yazarına aittir.



GELECEĞİN SESİNE BAKIŞ Onları cezalandırmayın!...... 1 Bünyamin AKTAŞ Cocuklara Yardım Derneği

Sokakta Çalışan Çocuklar Gerçeği

Osman ARSLAN

Ramazan TÜRKMEN
Onlar Gururumuz, Ümidimiz 18

Üniversite Adayları Müjde!... 19
Hayvanların Dünyası...... 20

Ramazan TÜRMEN



Daha Güzel

Necatibey Cad. 16/14 Sihhiye/ANKARA Tel: (0.312) 229 68 16 - 17



ONLARI CEZALANDIRMAYIN...

Tarih 22 Nisan 1766.İstanbul'da büyük deprem oldu. (1) Şehir çok hasar gördü.

Suçlu 1900'lü yılların Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri...Onlar gerekli tedbirleri almadılar...

Koğuş nöbetçi çavuşu koşarak komutanının yanına gelir. Sertçe selam verip: "Komutanım! Askerlerden birinin yatağında pire gördüm" der.

Komutan: "Koğuştaki askerleri boşaltın ve koğuşu ateşe verin,o pire gününü görsün" diyerek adaletinin keskinliğini (!) ortaya koyar.

Evet saygıdeğer okurlarımız,sizce yukarıda dile getirdiğimiz suçlama ve cezalandırma yöntemleri ne kadar adil?Pek adil görünmüyor değil mi?

200 yıl önce yaşanmış bir depremden bu günün insanını sorumlu tutmak...

Bir pireye kızıp bütün koğuşu ateşe vermek...

Pekiyi aynı mantıksızlığı, aynı haksızlığı sürekli yaptığımızın farkında mıyız?

Sizce; çeşitli yanlış ilişkiler neticesinde sokaklarda yaşamak zorunda kalmak sokak çocuklarının suçu mu?

Ailesinin fakirliği sebebi ile tahsil hayatını yarım bırakmak mechuriyeti,fakir aile çocuklarının çekmek zorunda oldukları bir ceza mı?

Öğretmenlerin gün saymak için geldikleri,pek çok dersin öğretmeninin olmadığı,beş sınıfın bir odada,bir arada ders yapmak zorunda kaldığı bir yörede dünyaya gelmiş olmanın suçlusu çocuklar,cezası mahrumiyet mi olmalı?

Öyle inanıyorum ki bu mantıksız yaklaşımları hiçbiriniz kabul etmiyorsunuz.Hepiniz çocukların masumiyetini kabul ediyorsunuz aslında...

O halde gelin masumları mahkum etmeyelim. Gelin işlemedikleri suçlardan dolayı çocukları cezalandırmayalım. Çocuklara Yardım Derneği'nin en önemli amacı budur. İşlemedikleri suçlardan çocukların mahkum olmasını önlemek.

Var mısınız bu davaya birlikte omuz verelim?...

Bünyamin AKTAŞ

ÇOCUKLARA YARDIM DERNEĞİ NELER YAPMAK İSTİYOR?

- Yardıma muhtaç çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak, hayata ve topluma kazandırılmalarını sağlamak,
- ♦ Sokak çocuklarını sokaktan kurtarmak, kişilik kazandırmak, toplum içindeki yerlerini almalarını temin etmek,
- ♦ Eğitim imkanları kısıtlı yörelerde eğitim-öğretim hizmetlerini destekleyerek eğitim düzeyini yükseltmeye çalışmak,
- ♦ Kendi imkanları ile eğitimine devam edemeyen öğrencilerin barınma, giyim-kuşam, kitap, kırtasiye vb. ihtiyaçlarını temin ederek tahsil hayatlarının devamını sağlamak,
- ♦ Ücretsiz yetiştirme ve hazırlık kursları açarak; maddi imkanı olmayan cevherlerin kaybolmasını önlemeye çalışmak.
- ♦ Kurs açamadığı yerlerde, fakir öğrencilerin mevcut kurslardan yararlanabilmelerini sağlamak,
 - ♦ Fakir ama çalışkan öğrencilere karşılıksız burs vererek başarılarını desteklemek,
- ♦ Öğrencileri çalışkan ve üretken olmaya teşvik etmek, velilerini çocukları ile ilgilenmeye özendirmek için ödüllü yarışmalar düzenlemek,
- Çalışkan öğrencileri ve velilerini onurlandırmak ve ödüllendirmek için bir yayın organı çıkarmak. Bu sayede öğrencilerimizi başarıya yönlendirmek.
- ◆ Büyük şehirlerde okumaya giden muhtaç öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak, bu amaçla yurtlar açmak veya mevcut yurtlarda ilgili masraflarını karşılayarak barınmalarını sağlamak.
- ♦ İmkanları kısıtlı olan okullara, imkanları iyi olan okullardan, resmi dairelerden, özel kuruluşlardan yeni imkanlar temin etmek. Özellikle büyük şehirlerdeki söz konusu kurum ve kuruluşlarda atıl vaziyette bulunan fakat fakir yörelerdeki okullar için değer ifade eden malzemelerin (masa, sıra, sandalye, dolap, halı, daktilo, bilgisayar ve aksesuarları, kitap, kırtasiye, soba, kalorifer malzemeleri vs.) bu okullara kazandırılmalarını sağlamak.
- ♦ Bu suretle hem milli gelirin israf olmasını önlemek hemde eğitim- öğretim hizmetlerine katkıda bulunmak.
- ♦ Hayır hizmetlerinde bulunmak istiyen insanlarımızın bu isteklerini, insana yatırım yaparak yerine getirmelerine yardımcı olmak. Bu sayede hem ruhi huzura kavuşmalarını temin etmek hem de ülkemiz, milletimiz ve insanlık için faydalı insanlar yetişmesine katkıda bulunmak.

Dernek Başkanı Bünyamın AKTAŞ İrt. Tel:(0.312) 837 29 53- 0.542 641 84 19

ILERLE, DAHA DA ILERIYE

Sefer ÖZDEMİR

Sevgili Öğrenciler,

Yaşamın zorluğunu anlatan şiirinde konu alan korku(lar), sadece tek kişiye ait olan hisler değil: Herkez, küçük ve büyük, genç ve yaşlı, aynı hisleri zaman zaman yaşıyorlar. Bu korkuların çoğunun yersiz, bazen de bilgisizliğin verdiği sebeplerden ileri geldiğini ben üç yıl önce büyük oğlumdan öğrendim.

Ali Bahri o zaman dört yaşında idi. İş yerimde ben oraya- buraya giderken O peşimi bırakmıyordu. Deponun tepeden indirmeli, kalın sacdan yapılmış kapısını kapatırken de yanımda idi. Ben kapının zincirlerini çekerken kapı her zaman yaptığı gök gürlemesini andıran bir gürültü ile aşağı inmeye başladı. Ali Bahri'nin ani çığlığı kapının gürültüsünü bastırmıştı. Zinciri bırakıp Ali Bahri'ye baktım; çocuk yukardan aşağıya inen bu sac aleti daha önce hiç görmemiş, normal kapanış esnasında çıkardığı sesleri de hiç duymamıştı. Bu aletin ne olduğunu ve ne yapacağını bilmiyordu. Onun gözlerinin gördüğü sadece kapanan bir kapı değildi; sanki bütün duvar üstüne geliyordu. Ve o gök gürültüsü gibi ses... Sanki gökyüzü Onun bütün dünyasını yutuyordu.

Ali Bahri'yi kucağıma aldım ve gürültünün nerden geldiğini göstermek için zinciri çekmede bana yardım etmesini söyledim. Kucağımda korkusu gitmiş, çığlıkları susmuş fakat göz yaşları hala tonbul yanaklarından yüzüne aşağı akıyordu. Zinciri çektiğimizde çıkan gürültü ilk anda Ali Bahri'yi yine korkuttu, ikinci defa zincire asıldığımızda korkunun yerini merak almıştı. Kucağımda duruma benim gözlerim hizasından bakmış, farklı bir şey görmüş ve yeni birşey öğrenmişti Ali Bahri; o acaip sesleri çıkartan alet, duvar açıklığının her iki tarafına yerleştirilmiş raylar üzerinde aşağı yukarı işleyen basit bir sac kapıdan öte hiç bir şey değildi.

O günden beri deponun kapılarını kapatmak bir heves ve zevk haline dönüştü Ali Bahri için.

O gün ben de yeni birşey öğrenmiştim oğlumdan; Bilmemezlik korkunç bir şeydi. O korku sadece küçüklerin içinde değil, büyüklerin içinde de vardı... Tedirginlik, gelecek için duyulan endişeler, imtihandan önce dökülen terler... Bunlar hep bilmemezliğin verdiği korkulardı. Korkuları yenmek için korkuların kaynaklarını bilmek, sorunların çarelerini araştırıp bir sonuç çıkarmak gerekiyordu. Kısacası bilgi gerekiyordu.

Her sorunun bir çözümü muhakkak olduğu gibi, her kişinin bilgisi oranında çözüm kapasitesinin değişik olduğu da bir gerçektir. Kişilerin hayattaki başarıları ve mutlulukları sorunların çarelerini bulmadaki yetenekleriyle ölçülür.

Değerli Geleceğin Kuşağı, sizlere bol öğrenmeler diliyor, evde her birinize eğitim veren anne ve babalarınıza, okuldaki öğretmenlerinize, okul ve ev dışında sizlere sabır ve anlayışla öğretmenlik yapan bütün büyüklerinize saygılarımı sunuyorum.

ILERLE, DAHA DA ILERIYE

Bir yanıma sıralanmış dağlar Diğerimde okyanus yatar Arkam kapalı Önüme açılır bilmediğim yollar.

Şimşekler çakar, gök gürlerken Nefes nefese bir ağacın siperinde Sürükler beni bir sel, bataklıklar ötesine Beklerken yeni bir güneşin doğuşunu ben

Haydi diyor içimdeki ses Zaman geçiyor kalamazsın geriye Ne olacaksa olacak gelecekte Yen korkuları ve ilerle daha da ileriye

Yaşam kolay olacak demedi kimse Sağlık, güç ve akıl verdi Tanrı bize Ne pahasına olursa olsun Didinip becermek kalıyor geriye

Haydi

Yollar bataklık olsa da ilerle Ya burdasındır ya da gelecekte Zaman akıp sen girdiğinde yetmişine

Zorluk deme, yok et şu yokluğu Cesur olmak yenmektir korkuyu. İmkanlar hem sağın, hem de solun ortasında yatıyor Önünde aşacak yollar, emelin seni bekliyor

Bak geriye, ders edin geçmişi kendine Dalgalar çekecek gibi içerisine, Dağlar göçecek gibi oluyorsa da üzerine Hâlâ yoldasın bu zaman içinde

Haydi

Zaman geçiyor kalma geride, Ne olacaksa olacak gelecekte Yen korkuları ve ilerle, daha da ileriye.

SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR GERÇEĞİ

Osman ARSLAN

Onları kırmızı ışıkta arabanızın camını bezi ile silerken, bir kuytuda mendil, simit, kibrit satarken, pazarlarda su, poşet diye bağırırken, küfe taşırken, kafeterya önlerinde çiçek uzatırken ya da yollarda tartıların, parklarda boya sandıklarının ardında, görmüşüzdür. Sokakta çalışan çocuklarımızdır onlar.

Onlar, 1950'lerde ortaya çıkan ve aynı adı taşıyan çocuk romanıyla ülkemizde "köprü altı çocukları" diye adlandırılan "sokak çocukları" değiller. Yani bir yetişkin korumasından mahrum ve sokakları "gerçek evi" edinmiş değiller. Onlar, "sokaktaki çocuklar''dır. Sokakta çalışan çocuklar; çeşitli ekonomik etkinlikler nedeniyle zamanlarının çoğunu sokakta geçiren, ancak aileleri ile bağları süren ve her gece yatmaya evine dönen çocuklardır. (Tanaltay, 1996; 56, Zeytinoğlu, 1991;106) Unicef, sokaktaki çocukları üç ayrı kategoriye ayıran bir çalışma yayınlamıştır. Buna göre çocuklar aileleri ile "sürekli" ilişki kuran "zaman zaman görüşen" ve "hiç ilişkisi olmayan" olarak üçe ayrılmaktadır. (Unicef,1986;13) Dünyada pek çok kentte sokaklarda çalışan çocuklar "potansiyel suçlu" olarak algılanmakta; dayak, hapis, tutuklanma veya bazı koruyucu merkezlerde alıkoyma politikaları uygulanmaktadır. Bunlar, gerek çocukların, gerekse toplumun çıkarlarına uygun değildir. (Myers, 1989; 321)

Sokakta çalışan çocuklar sorunu ile, bugünkü nitelikleri ile sanayi devriminden sonra ortaya çıkmıştır. Ancak sanayi öncesi dönemde de, kapsamında ev işleri de olmak üzere, çocuklar, "çıraklık" tabir edilen bir meslek edinme çalışmasına tabi tutuluyordu.18.yy'ın ortalarından itibaren hayret verici bir hızla gelişen sanayi, getirdiği yeni çalışma şartlarına çocukları da sürdü. Üç yaşında çalışmaya başlayabiliyordu çocuklar. Çalışma yaşları hiçbir düzenlemeye konu olmamıştı. (Talas, 1967;21) İngiltere'de Linton Mill'de çocuklar, fabrikanın avlusunda beslenen domuzların kovalarındaki yiyecekleri elde etmek için domuzlarla mücadele ediyor, günde 16 - 17 saat çalışıyorlardı.

İngiltere'de 1802 yılında Robert Owen tarafından çıkartılan bir yasa ile en küçük çalışma yaşı dokuz olarak ilan edildi. 18. yy.'ın sonlarına doğru ABD çocuk işgücünü korumaya yönelik yasalar çıkararak bu sınırı 16 yaptı. 10 saatten fazla çalıştırmak yasaklandı. Ancak bu kural 1933'e kadar uygulanamadı.

19. yy'da Londra'da sokakta başıboş dolaşan 40 bin çocuk vardı.(Yörükoğlu, 1992; 21) Avrupa'da 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda da çocukların benzeri şartlara koşulduğu görülmüştür. (Geter,1994; 24) Sanayi öncesi ailesi sanayi devriminden sonra Bogardus'un deyimi ile bir "yetki devri"

yapmıştır. Köyden kente göçmüş, gecekonduda yaşayan, hayat pahalılığının had safhada olmasına karşın, düşük gelirini tüm hane halkını, çocuk da olsa çalışmaya itmektedir.(Türkdoğan,1977; 47, Çevik, 1997; 38) Dahası ucuz emek ve sadık işçi demek olan çocukların kullanılması sanayi kentlerinde işverenlerin tercihi olmuştur. (Karataş, 1993;87)

Bu ağır şartlar altında çocukların çalıştırılmamasına dair ilk sosyal politika tedbiri 1879 yılında İsviçre'nin Zürih Kantonu'nda alınmıştır. Buna göre 13 yaşından önce çalışmasına izin verilmeyen çocuklar, 13-19 yaşları arasında da ana-baba komşu veya bir din adamı denetiminde çalışabilecektir. (Fişek, 1979;7)

ÇOCUKLUĞUN DOĞUŞU

Çocukluğun insan yaşamının önemli bir kesiti olarak hiç tanınmadığı bir çağdan, hukuksal, toplumsal, eğitsel kurumlar içinde korunmaya alınan bir çocuk kavramına geçiş tam 400 yıl sürmüştür. Çocukluğun kurumsallaşmasının ilk evrensel belirtisi "ilköğretim yaşantısı", son göstergesi ise "Çocuk hakları hareketi"dir. (Onur, 1994; 5)

Bu somut hareketleri hazırlayan düşünce alt yapısı aydınlanma çağında çocuk ve çocuk eğitimi ile ilgili ileri sürülen yeni fikirlerle oluşmaya başladı. Çocuk hep vardı ama çocukluk yeniydi. Artık durağan olmayan, gelişen bir çocuk anlayışı vardır. (Onur, 1994; 4) 17. yy.'dan itibaren 7 yaş ile ergenlik arasındaki dönem bütün dünya da kendine özgü bir dünya kabul edilmiştir. Dönemin filozoflarından John Locke çocuğun iyi yetişmesi için itaate alıştırılması gerektiğini yazar. Ratke, Descartes, Comenius, Bacon, gibi dönemin ünlü düşünürlerinin katkılarıyla okullar hızla yayıldı, ders kitapları kullanılmaya başlandı. (Çevik, 1997; 18)Leibniz, Wolf, Kant, akılcılığı güçlendirmiş, ancak yetişkinlik ve çocukluğu birbirinden ayıran düşünür "Emil" adlı kitabı ile J.J. Rousseau olmuştur. Çocuğun ruhsal etkilenmeleri üzerinde duran Salzman'dan sonra "meslek okulları" fikrini, iş eğitimi fikri ile Pestalozi ve Basedow ortaya çıkarttı. (Çevik, 1997; 20) 20.yy'ın eğitim anlayışında büyük etki ise Kopernik'in evrenin merkezine güneşi yerleştirmesi gibi "çocuğu" merkeze yerleştiren J. Dewey oldu. (Dewey, 1930) Günümüzde ise Butatko ve Deahler ortaçağda birleşik iken ayrılan çocukluk ve yetişkinliğin günümüzde daha erken yaşta başarıya güdülenme, büyükler gibi giyinme, onlar gibi yemc-içme ve gezmenin etkisi ile yeniden birleştirildiğini, bu nedenle çocukların çocukluğunu yaşayamadığını söylüyor. (Tan, 1994; 26)

Devam Edecek

ONLAR NE DEDILER?



H. İbrahim KARAGÖZ
Elmalık İlköğretim Okulu Müdürü

Bölgemizde eğitim öğretim malesef istenen seviyede değildir. Bir kısım istisnaları ayırırsak ülke genelinde de başarı grafiğinin geriye saydığı yapılan araştırmaların sonucudur.

Bence bunun en önemli sebebi, başta bir kısım özel televizyonlar olmak üzere bazı basın organlarının "Vur patlasın çal oynasın, çilelerden banane" zihniyetini öne çıkararak gayesiz, sorumsuz ve asalak yaşantıdan yana tavır sergilemesi ya da çalışmadan, kısa yoldan zengin olma arzusunu öne çıkarmalarıdır.

Henüz bu davranışların olumsuzluğunu muhakeme edemeyen öğrencilerimiz kendilerini boşluğa bırakmakta, derslerini ihmal edip kısa yoldan zengin olma hayalllerine kapılmaktadırlar.



Ziya ÖZAKPINAR Yaylakent İlköğretim Okulu Müdürü

ARANIYOR!

Çankırı'nın Orta ilçesi, tipik bir İç Anadolu beldesidir. İç Anadolu'da gördüğümüz iklim tipi olan karasal iklimin bütün özelliklerini yansıtır. Yazları, sıcak ve kurak kışları ise soğuk ve kar yağışlıdır. Orta'nın yüksek rakıma sahip oluşu karasal iklim şartalarının daha bariz hale gelmesine sebep oluyor.

Toprak istenilen ölçüde verimli değil. Çankırı'nın bir çok ilçelerinde (Orta dahil) henüz toprak reformu yapılmış değil. Köylümüz tarlasını ekerken hala ilkel metotlar kullanıyor. Traktör de olmasa insan iyice şaşırıyor. Hayvancılık atıl durumda. Hayvan sahipleri ne yapacaklarını bilemiyorlar. Mal fiyatlarında bir önceki yıla nazaran derin uçurumlar var. Bir bakıyorsununz et fiyatları artmış, hayvancılık kârlı bir sektör haline gelmiş. İnsanlar bu alana yönelmek istiyor. Bir bakıyorsunuz dışarda et ve canlı hayvan ithalatı başlamış, iç piyasa durmuş, herkes iflasın eşiğinde...

Bu ve buna benzer olaylar ilçemiz halkını dışarıya yöneltmiş. Okullarımızdaki öğrenci sayısı gün geçtikçe azalıyor. Yaylakent İlköğretim Okulu'na sene başında taşımalı olarak 28 öğrenci geliyordu. Şimdi bu sayı 21'e indi. Bir o kadarda Yaylakent'in kendi öğrencisi gitti. Bir kaç yıl sonra öğrenciyi mumla arayacağız herhalde.

Öğrencinin azlığı okuldaki öğretmeninde şevkini kırıyor. Sınıf ne kadar kalabalık oluyorsa öğretmenin de azmi o derece fazla oluyor. Kışın ulaşım şartlarının zorlaşması, ilk baharda yayla mevsiminin gelmesi öğrenci sayımızı olumsuz yönde etkiliyor.

Ailelerin eğitim ve öğretim hakkında bilgileri çok az. Çocuklarını bilinçsizce okula gönderiyorlar. Sekiz yıllık zorunlu eğitimi çoğu bir külfet kabul ediyor. Zorunlu eğitimin dışında çocuğunu okula göndermeyi düşünen aile çok az. Hayat şartları onları bu düşüncelere endekslemiş.

Bölgenin kırsal olması, sosyal aktivitelerin olmasını engellemiş. Öğretmenlerin gazetenin dışında okudukları bir şey yok denecek kadar az. Tiyatro, sinema gibi sosyal etkinlikler hiç olmuyor. Bu da onların zorunlu hizmetelerini tamamladıktan hemen sonra tayin isteyip gitme düşüncelerini kamçılıyor. Öğretmen evleri, okey vb. oyun yerleri haline gelmiş öğretmen evi öğretmeni cezbedecek faliyetlerden mahrum.

Öğretmen bu tür bölgelere ya zorunlu hizmetini tamamlamak için geliyor ya da şehir hayatında karşılaşacağı ekonomik sıkıntıları aşamayacağı korkusundan... Yani bir nevi "Çilehane" gibi düşünebiliriz. Çilesini dolduran hemen buralardan uçuyor.

Yukarıda sıraladıklarımız kişisel veya ekip çalışmaları ile aşılabilir. Bir kaç öğretmen bir araya gelip bir dergi çıkarılabilir. Foklor ekipleri kurula bilir. Müdürlüğümüzün katkısı ve yol göstermesi ile sorunlarımızı en aza indirebileceğimizi düşünüyorum.

Ancak, "Böyle gelmiş böyle gider", "Başkaları yapsın..." felsefesi işleri bir yere götürmez.

Herkes bir diğerinden atılım bekliyor." Sen yap hele de görelim" zihniyeti hakim.

Aslında İlçemizin birşeyler yapılmasını söyleyenlere değil;Birşeyler yapacak olanlara ihtiyacı var.

Saygılarımla...



Sedat ERDEM Aşağı Kayı 100. Yıl İlköğretim Okulu

Okulumuzda eğitim öğretim seviyesinin yükseltilebilmesi için şu önemli noktaları belirtmeliyim.

Herşeyden önce okulumuzda derslik sayısının az

olması (Tek sınıf) eğitimimize büyük sekte vuruyor.Bir sınıfımız daha olsa,1.,2.,3. sınıflar bir arada,4. ve 5. sınıflar bir arada olsa daha başarılı olacağımıza inanıyorum.

Bir diğer problem ise okulumuzdaki araç-gereç yetersizliği. Tahmin edeceğiniz gibi 5 sınıfın bir arada ders görmesi çok zor oluyor. Okulumuzda toplam 40 öğrenci var. Yeterli sıramız ,sıra koyacak yerimiz olmadığından bazı sıralarda 4 öğrenci oturtuyoruz. Bu da yazı yazmayı imkansız hale getiriyor. Ne idare odamızda ne sınıfımızda doğru dürüst görev yapabileceğimiz, hizmet verebileceğimiz masamız, sandalyemiz yok. Ama biz bütün bu olumsuz şartlarda yavrularımıza faydalı olmaya çalışıyoruz.

Bir diğer önemli sorun ise;sadece okulumuzun değil,tüm kırsal yörelerin ortak sorunu olduğuna inandığım,eğitimin okulda başlayıp okulda bitmesi hadisesi.Bilindiği gibi büyük şehirlerdeki çocuklar daha 4.5 yaşlarında kalem, defter,kitap gibi eğitim elemanları ile tanışıyorlar. Oysa yöremizde çocuk birinci sınıfa başlarken dahi kalem tutmasını beceremiyor. Bu konuda ailelerin ilgisizliğini hala anlaya bilmiş değilim.

Yedi yıldır kırsal kesimde görev yapıyorum. Şimdiye kadar bir velinin okula gelip de" Çocuğumun durumu nasıl?" veya "Daha iyi olması için ne yapmalıyım" dediğine rastlamadım. Bu da bir yana; defalarca yapmaya çalıştığımız veli toplantılarına katılımın yok denecek kadar az olması her seferinde beni üzmüştür.

Yinede bütün bu olumsuz şartlara rağmen veliöğrenci-öğretmen diyaloğu daha sağlam temellere oturtulursa eğitim- öğretim seviyemizin gözle görülür seviyede yükseleceğine inanıyorum.

Saygılarımla...



Adike ÖZKAN Yukarı Kayı İlköğretim Okulu

MÜLAKATLAR Bünyamin Aktaş:

Kendinizi tanıtabilir misiniz?

Adike Özkan:

- İsmim Atike Özkan. Çankırı'nın Şabanözü İlçesi Özbek Köyü'nde dünyaya geldim. Daha sonra Ankara'ya yerleştik. Yüksek öğrenimimi Konya Selçuk Üniversitesi'nde tamamladım. Şu anda Kayılar Köyü İlköğretim Okulu'nda müdür yetkili olarak İlkokul öğretmenliği yapıyorum.

Aktaş:

 İlçemizde ve köyümüzdeki eğitim öğretim seviyesi ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

Özkan:

İlçemizde ve köyümüzde eğitim seviyisinin düşük olduğuna inanıyorum.

Sebeb olarak da: önce anne baba eğitiminin yetersiz olduğunu görüyoruz. Köylerdeki ve İlçemizdeki araç gereç yetersizliği, öğretmen eksikliği, buna bağlı olarakta 2000 yılının arefesinde birleştirilmiş sınıf uygulamasının halen devam ediyor olmasına dayandırıyorum.

Aktaş:

- Fiziki ortamın öğrencilerimizin eğitim seviyesinde ne gibi tesirleri var sizce?

Özkan:

- Fiziki ortamın çocukların eğitiminde çok önemli rolu var. Öğrenci kaynak bulamadığı zaman bunun sıkıntısını çekiyor. Şehirlerdeki öğrencilerimiz gibi görsel imkanlardan yararlanma şansı çok az.

Bizim okulumuz için konuşursak: Çocuklarımızın uygulama alanları yok. Okulumuzun bahçe duvarı yok. Köylünün hayvanları okul bahçemizde dolaşıyor. Bahçeyi köylü harman yeri olarak kullanıyor. Tarım çalışması adı altında bir dersimiz var. Bu dersin uygulamasını yapabileceğimiz alan yok. Yani, bahçemiz buna müsait değil. Bir fidan dikeceksiniz, bahçemiz çevrili değil; köylünün hayvanları gelip tahrip edecek... Çocuklarımıza fidan sevgisini dahi veremiyoruz bu yüzden.

Bahçemizin zeminin toprak olması da çocuklarımızı kullanımı için sağlıklı değil. Oyun alanları yok, spor tesisleri yok. Çocuklar çamur içinde yüzüyorlar.

Aktaş:

- Sizce bu sıraladığınız problemlerin çözümleri neler olabilir?

Özkan:

- Öncelikle köylünün biliçlenmesi lazım. Eğitime inanması lazım. İnsanlarımızın okullarına sahip çıkmaları gerekiyor. Köylü, muhtar, öğretmen elele verip bu problemlerin çözümü için harekete geçmeliler diye düşünüyorum. Çünkü mutlaka birşeyler yapılmalı. gerekirse bu konularda yardım alınabilecek kuruluşlara gidilmeli. Bir şekilde çocuklarımızı mahrumiyetten kurtarmalıyız.

Aktaş:

- Bu sıkıntıların aşılabilmesi ve öğrencilerimizin eğitim seviyelerinin yükseltilebilmesi için neler yapılabilir?

Özkan:

Bunu sağlaya bilmek için okulun yapısının, yerinin ve koşullarının çok iyi olaması gerektiğine ina-

nıyorum. Öğretmenler için okulun bulunduğu yerin cazip hale getirilmesi gerektiğine inanıyorum. Zira cazip olmayan ortamda öğretmen uzun süre kalmak istemeyecek, sık öğretmen değişikliği de öğrencilerin eğitimini olumsuz yönde ve çok yüksek oranda etkileyecektir.

Öğretmenlerin branşlaştırılması lazım. Her öğretmenin kendi branşında öğretmenlik yapması lazım. Mesela ben kendi branşımda çalışmıyorum. Kendi branşımda öğretmenlik yapsam daha verimli olurdum.Köyümüzdeki öğretmen arkadaşların hemen hepsi için aynı durum geçerli. Yani, eğitim seviyesinin yükseltilebilmesi için öğretmenler branşlarında çalışmalı.

Velilerin eğitim açısından bilinçlendirilmesi lazım. Veli öğrencisi ile, çocuğu ile ilgilenmeli; bu anlamda okul ile işbirliğine girmeli diye düşünüyorum.

Öğretmen sayısının yetersizliğide bir diğer problem. Bu sorun çözülmeli. Şehirdeki bir öğrenci her ders için ayrı öğretmenden yararlanmakta ve her derse zaman ayırabilmekte iken buradaki öğrencilerimiz bu imkandan mahrum. Bir öğretmeni üç sınıf, hatta bazı okullarımızda beş sınıf paylaşmak zorunda. Yanı aynı öğretmen aynı anda ve aynı mekanda üç sınıfa birden veya beş sınıfa birden ders vermek zorunda. Bu durumda 40 dakikalık dersi üçe yada beşe bölüp öğrencilere paylaştırmak zorunda kalıyoruz. Bu durumun düzeltilmesi eğitim seviyesinin yükseltilmesinde önemli bir adım olacaktır diye düşünüyorum.

Ayrıca köyümüzde okul öncesi eğitim verilebilse çocukların seviyesine katkıda bulunacaktır düşüncesindeyim.

Bir diğer problem de, ailelerin birbirleri ile olan olumsuz ilişkilerini çocuklara yansıtmaları... Aileler birbirleri ile kavga ediyorlar, birbirlerine küsüyorlar ve bunu çocuklarına yansıtıyorlar. Pek çok öğrencimizi arkadaşıyla ders çalışmaya ikna edemiyorum. Ekip çalışmasına dahil edemiyorum."Biz onlarla küsüs" diyor öğrenci. Veliyi çağırıp bu yanlışın düzeltilmesini istiyorum. Velisi, çocuğun bu davranışının devam etmesi yönünde tercih kullanıyor "Başka oturtacak yer yok mu hoca hanım, biz onlarla kavga ettik" diye çocuğun yanında karşılık veriyor veli. Bu da çocuğun psikolojisini etkiliyor. Yani velilerin eğitilmesi, yetişkin eğitimi çocukların eğitim seviyesinin yükseltilmesi açısından çok önemli. Evdeki sorunu çocuğun okulda yaşamaması lazım. Ailelerin kavgası çocukları etkilememeli. Tabii gönül ister ki aileler arasında hiç kavga olmasın...

Öyle çocuklar var ki aileler arasındaki problemi, problemli olduğu ailenin çocuğuna şiddet uygulayarak okulda devam ettiriyor.

Ben bu konu ile ilgilenen uzmanların, köyler-

deki ailelerin eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmaları gerektiğine inanıyorum.

Aktaş:

Özetle ailelerin kendi problemlerini çocuklara yansıtmamaları gerektiği mesajını vermek istiyorsunuz.

Özkan:

Tabii ki ...

Aktaş:

Bu aydınlatıcı bilgileriniz için size teşekkür ediyorum.

Ben teşekkür ediyorum. Son olarak müsaade ederseniz kendi yazdığım bir şiirimi okumak istiyorum.

Aktaş

Tabii, memnuniyetle.

KÖY ÖĞRETMENİ

Ben köy öğretmeniyim Nice körpecik geçti elimden Önce aldım ilmek attım. Sonra nakış işledim üstlerine

Ince ince çizgiler çektim.

Daha sonra kalınlaştırdım

Yurdumun sevdasını yazdım alınlarına
Gönüllerine insan sevgisini yazdım.

Küçük bir tomurcuktular Sonra yaprak verdiler Derken çiçeğe dönüştüler Sonra meyve verdiler

Onlar şimdi ülkemin üstünde Ellerini uzatmışlar Karanlıkları koparıp Aydınlığı tutmuşlar



Hamdi CANBAZ Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Lisesi

Hamdi Canbaz:

-Hocam kendinizi tanıtırmısınız? Belen:

-İsmim Selim BELEN, 1970 'Bolu Kıbrıscık doğumluyum.İlk ve, orta öğrenimimi Bolu Kıbrıscıkta yaptıktan sonra lise öğrenimim için



Ankara'ya geldim. Lise ve üniversite yıllarım Ankara'da geçti. Hacettepe üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 1992 mezunuyum. O tarihten bu yana da Milli Eğitim camiası içerisinde hizmet vermekteyim.

Canbaz:

-Sayın Hocam, İlçemizdeki eğitim sorunları nelerdir? Özellikle üniversiteye öğrenci gönderme konusunda ilçemizin durumu nedir? Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz?

Belen:

-İlçemizin eğitim kalitesi gerçekten düşük. Üniversiteye öğrenci gönderme sayımız da çok az. Örneğin bizim okulda geçen yıl sadece bir öğrenci iki yıllık meslek yüksek okuluna girebildi. Onun dışında bildiğim kadarıyla İmam Hatip Lisesi'nden üniversitiye giren öğrenci olmadı.Sağlık Meslek Lisesi'nden de birkaç öğrenci... Toplam beş-altıyı geçmiyor.

Bunun nedenlerini ben şöyle sıralaya bilirim:

Okullarımızın yerleşik kadroları yok. Öğretmen olarak ilçemize gelen arkadaşlar burasını konaklama yeri olarak görüyorlar. Kimse ilçede uzun süre kalmayı planlamıyor. Bu da eğitim kapasitesinin düşmesine neden oluyor. Yerleşik bir kadro olsa, ilçenin kendisinin yetiştirdiği öğretmen kadrosu olsa öğretim kalitesinin biraz daha yükseleceğine inanıyorum.

Diğer bir sebep, Orta'da üniversite eğitimi yapan kişi sayısı çok az. Velilerin eğitime bakış açıları bence çok iyi değil. Eğitimle yeterince ilgilenmiyorlar. Eğitimden ekonomik bir getiri elde edememeleri eğitimden uzak kalmalarına neden oluyor diye düşünüyorum. Çocukları hayvancılıkla uğraştırmak, çocukları koyunların peşinden koşturup onların sırtından para kazanmak velilere çok daha avantajlı geliyor. Bu yüzden velilerimiz eğitimle, okulla, öğrenci ile pek ilgilenmiyorlar.

Canbaz:

-Hocam, sizce son yıllarda eğitim sisteminde yapılan, kredili sistem, sınıf geçme sistemi gibi değişikliklerin üniversiteye öğrenci göndermemizde olumsuz etkileri oldu mu acaba?

Belen:

-Her iki sistem de, özellikle kredili sistem idealde iyi sistemler. Ancak, küçük okullar ve küçük ilçeler için uygulanabilirliği zor olan sistemler bunlar. Çünkü, kredili sistem için öğretmen sayısının, derslik sayısının yeterli olması lazım. Bu şartları da ilçe genelinde sağlamak çok zor.

Canbaz:

-Son yıllarda eğitimden bir kaçış söz konusu. Gerek öğretmenliği seçme konusunda gerekse velilerin eğitime ilgisi konusunda... Bu eğitimden kaçış ilçemizi de etkiliyor mu sizce?

Belen:

-Bu problemle ilgili, öğretmen şartlarının biraz daha düzeltilmesi gerekiyor. Belki ücretler öğretmene çok tatminkar gelmiyor. Özellikle büyük şehirlerde özel okullarda veya dershanelerde çalışmak çok daha tatminkar geliyor. Aynı sebep, emeklilik zamanı gelen arkadaşlarımızın hizmete devam etmek yerine hemen emekliliği tercih etmelerine sebep oluyor. Bu da personel bulmayı güçleştirdiği için eğitim kalitesini olumsuz yönde etkiliyor.

Canbaz:

-Ulaşım şartları ve üniversiteye hazırlık dershanesi olmayışının da yüksek okullara öğrenci göndermemizde tesiri oluyor mu?

Belen:

-Normalde üniversite sınav sistemi bir yarışı gerektiriyor. Öğrenciler sürekli daha iyi olmak durumundalar. Türkiye'de dershane sektörü çok gelişmiş durumda. Öğrencilerimiz genelde, okulda aldıkları eğitime dershane takviyesi istiyorlar. Öğrenci lise iki de veya en azından lisenin son sınıfında dershaneye yazılıyor. Üniversiteyi düşünen adayların çoğunluğu da imkanı varsa dershanelerden yararlanıyor.

Orta'ya bu anlamda en yakın yer Ankara ya da Çankırı. Öğrencilerimizin Ankara ya da Çankırı'ya ulaşım imkanlarının kısıtlı olması, oralarda barınma imkanlarının olmaması doğal olarak bu imkanlardan mahrum kalmaları sonucunu doğuruyor. Orta'nın bu anlamda bir öğretim kurumuna gerçekten ihtiyacı olduğuna inanıyorum.

Canbaz:

-İlçemiz nufusu yaklaşık üç bin. Öğrenci kapasitemiz, köyleri de dahil edersek bini bulmaz. Üniversiteye başvurabilecek öğrenci kapasitemiz ise elli civarında.Bu elli öğrencimizin okul bazında dağılımı farklı. İmam Hatip Lisesi'nden,Çok Programlı Lise'den ve Sağlık Meslek Lisesi'nden öğrenci var. Dolayısıyle öğrencilerimiz bir tercih karmaşasına düşüyor ilçemizde. Hangi okula gitmek istediklerini kestiremiyorlar.Bu durum çocukların başarısını olumsuz yönde etkiliyor mu?

Belen:

-Tabii,yeni sınav sisteminde öğrencilerimiz meslek okulu öğrencisi olmaları sebebi ile dezavantajlı duruma düşüyorlar.Eğer yönlendirmeleri doğru yapılmış olsa idi, öğrenci sekizinci sınıftan sonra gideceği alana uygun okul seçmiş olsa idi üniversite sınavında başarı şansı daha fazla olurdu.

Canbaz:

-İlçemizde son yıllarda Çocuklara Yardım Derneği'nin açmış olduğu ücretsiz üniversite hazırlık kursları var. Bu kurslarla ilgilendiniz mi hiç? Zannediyorum zaman zaman bu öğrencilerimize rehberlik yapıyorsunuz. Bu kursların, öğrencilerimizin üniversiteye girmesinde ne gibi etkileri olabilir?

Belen:

-Derneğin bu çalışması önemli bir açığı kapatıyor zannediyorum. Çünkü ilçemizin ekonomik durumu iyi değil. Öğrencilerimizden dershane eğitimine para ayırabilecek imkanları olan çok az. Bu yüzden burada böyle bir etkinliğin yapılıyor olması çocuklar adına çok iyi bir çalışma. İlçedeki dershane açığını bu fonun yürüttüğü çalışmalar kapatıyor diye düşünüyorum. Ancak bu çalışmalar yeni olduğu için ilk yıllarda çok büyük bir başarı beklemek yanlış olur. Bu çalışmalar devam ederse önümüzdeki yıllarda pek çok öğrencimizin üniyersite kazanması mümkün olacaktır.

Canbaz

-Ben bir noktayı belirtmek istiyorum. Ulaşım imkanlarının kısıtlı olması, yöremizde kış şartlarının çetin geçmesi öğrencilerimizin devam durumunu olumsuz yönde etkiliyor. Sizin bu konudaki gözlemeleriniz ve düsünceleriniz nelerdir.

Belen:

-Ben sizin bu tespitinize katılıyorum. Bakanlığımız bu konuda elinden geleni yapıyor ancak öğretmen yetersizliği sebebiyle köylerde birleştirilmiş sınıf uygulamasının devam ediyor olması, yani 1.,2.,3. sınıftaki öğrencilerin bir arada tek sınıf içerisinde, 4. ve 5. sınıfların bir arada tek sınıfta ders görüyor olması; merkezden liseye gelen öğrencilerle köylerden gelen öğrenciler arasında bir seviye farkını kaçınılmaz kılıyor. Köylerdeki öğrenci birleştirilmiş sınıf uygulaması sebebi ile ilköğretim müfredatında alması gereken pekçok şeyi almadan orta öğretime başlamak zorunda kalıyor. Doğal olarak bu da öğrencilerin okulda uyumsuzluk yaşamasına neden oluyor. Öğrencinin kendine güvenini bile zedeleyebiliyor bu durum. Dolayısıyla eğitim kalitesi düşüyor. Özellikle üniversiteye gitme oranını tabandan kısıtlamış oluyor birleştirilmiş sınıf uygulaması.

Canbaz:

-Sayın Hocam, eğitim gemisini ilçemizde bütün öğretmenler baraberce yürütüyoruz. Sizce ilçemizin eğitim seviyesini yükseltmek, üniversiteye öğrenci gönderme oranımızı artırmak için neler yapılmalı?

Belen:

-Bu konuda öğretmenlere; duyarlı olmak, daha fedakarane çalışmak, bu işe gönül vermek düşüyor.

Ama bu görev sadece öğretmenlerden beklenmemeli. Velilere bu konuda önemli sorumluluklar düşüyor. Eğitim olayına veliler biraz daha duyarlı olmalı. Eğitimden veliler birşeyler beklemeliler. Eğitimin sonunda çocuklarının bir yerlere varabileceğine inanmalılar. Bunun dışında, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerdeki öğrencilere sağlanan şartların bizim öğrencilerimize de sağlanması lazım. Öğrencilerin okulun dışında dershanelerden faydalanması gerekiyor. Bu anlamda, Üniversite Hazırlık Kursu, Anadolu ve Fen Liselerine Hazırlık Kursu gibi destekleyici çalışmaların yapılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü onlarla yarışa bilmeleri için onlarla aynı şartlara sahip olmalılar. Bu şartlar sürekli bir şekilde sağlanabilirse öğrencilerimizin başarısının şu ankinden çok daha fazla olacağı düşüncesindeyim.

Canbaz:

Verdiğiniz bu bilgiler için size teşekkür ediyorum.

Ben teşekkür ediyorum.

Mehmet AYDIN

Özlü İlköğretim Okulu

Mehmet AYDIN:

-Kısa özgeçmişinizi anlatır mısınız?

Vedat GÜÇLÜ:

-1968 Kayseri doğumluyum. İlköğrenimimi Ankara'da, orta



öğrenimimin bir kısmını Avusturya'da ve bir kısmını da Ankara'da tamamladım. 1992 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Programı'ndan mezun oldum. Altı yıl Konya'da ilkokul öğretmenliği yaptım. İkinci görev yerim olan Çankırı ili Orta İlçesinde beş aydır görev yapmaktavım. Evli ve iki çocuk babasıyım.

Aydın:

-İlçemizde ve beldemizdeki eğitim seviyesi hakkın da bilgi verebilir misiniz?

Güçlü:

-Gerek üniversite gerekse sınavla öğrenci alan diğer okullara ilçemizden girebilen öğrenci sayısına bakıldığında ilçemizde ve beldemizde eğitim seviyesinin oldukça düşük olduğu görülüyor.

Aydın:

-Sizce bunun sebepleri nelerdir?

Güçlü:

-Yurdumuzda taşra okullarının ortak sorunu olan öğretmen eksikliği, okul, aile ve çevre işbirliğinin sağlanamaması, okullarımızda malzeme eksikliğinden teorik eğitime ağırlık verilmesi, sık sık öğretmen değişikliği gibi sebepler sayılabilir.

Aydın:

-Eğitim seviyesinin düşük olmasında sosyal, ekonomik ve kültürel çevrenin tesiri var mı sizce?

Güçlü:

-Beldemizde, okuma yazma bilmeyenlerin fazla olması, ailelerin gelir düzeyinin çok düşük olması, bazı ailelerin büyük aile modeli oluşturmaları sebebi ile çocukların uygun çalışma ortamı bulamamaları, aile reislerinin iş seyahatleri nedeni ile çocukları ile yeteri kadar ilgilenememesi, beldede yüksek okul okuyup belli yerlere gelmiş şahısların fazla olmaması, velilerin okula ve öğrencilere karşı aşırı ilgisizliği, öğrencilerin geleceğe dönük hedef ve planlarının, genelde eğitimin dışında olması gibi sebepler sıralanabilir.

Aydın:

-Sizin yetiştiğiniz sosyo- ekonomik ve kültürel ortamla ilçemizin ve beldemizin içinde bulunduğu ortam arasında, eğitimi etkileyecek farklılıklar var mıdır?

Güçlü:

-Bir büyük şehirde okumak ile bir taşra okulunda okumanın arasında tabii ki farklılıklar vardır. Büyük şehirlerde öğretmen ve malzeme sıkıntısı genelde olmazken köy ve kasabalarımızda şiddetle bu sıkıntılar yaşanmaktadır. Şehir de eğitim biraz daha pratiğe dönüktür.

Ben ilkokulda iken üç defa tiyatroya gitmiştik. Oysa köy okullarında bu hemen hiç mümkün olmamakta. Şehirde veliler daha bilinçli olduklarından öğrencilerinin eğitimini, bazı destekleyici faliyetlerle yönlendirmekte, onların eğitimine daha fazla özen göstermektedirler.

Aydın:

- İlçemizde ve beldemizde eğtim seviyesinin yükseltilmesi için sizce neler yapılmalıdır?

Giiclii

-Öğretmen açığı olan branşlara- sınıf öğretmenliği dahil- o branşın öğretmenlerini atayarak öğretmen açığının kapatılması, eğitimin teorikten pratiğe aktarılabilmesi için okullarda malzeme eksiğinin giderilmesi, mesela; deney ve gözlemin yapılabileceği labaratuar olması, kaynak kitapların bulunduğu bir kütüphanenin olması gerekir. Okul aile işbirliği artırılarak velilerin, okulun sorunlarına ve öğrencilerin sorunlarına yönelik çözümler getirmeleri sağlanmalıdır. Başarılı öğrencilere rehberlik edilerek başarılarının artarak devamı sağlanabilir.

Avdın

-Çocuklara Yardım Derneği'nin yapmış olduğu çalışmaları nasıl buluyorsunuz.? Bu konu da önerileriniz var mı?

Güçlü

-Çocuklara Yardım Derneği'nin düzenlemiş olduğu ödüllü yarışmalar ve hazırlayıcı kurslarla öğrencilerimizin araştırmaya ve çalışmaya yönlendirildiği kanaatindeyim.Bu çalışmalar özellikle destekleyici kurslara ağırlık verilerek devam ettirilirse öğrencilerimiz için çok faydalı olacağına inanıyorum.

Öğretmenler arasında da eğitim öğretim sorunları

üzerine; resim,şiir, kompozisyon ve karikatür yarışmaları düzenlenebilir.

Öğretmenler arasında tanışma ve kaynaşma sağlanması için yılda en az bir tane gece düzenlenebilir.

Avdın:

-Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Güçlü:

-Tüm öğretmenlerimize ve yöneticilerimize başarılar dilemek istiyorum.



Şaban KARAGÜLLE Elmalık İlköğretim Okulu 8-A Sınıfı

TÜRKİYEM

Çankırı'dan geçer Kızılırmak'ın, Karadeniz'de balığın, Müzelik olan çarığın, Dillere destan oldun Türkiye'm.

Rize'de yetişir çayın Cana yakındır insanların Kayığın ve plajın Dört mevsimi aynı anda yaşatan Türkiye'm.

Osmanlıdan kalmış tarihin Genc'i ile Fatih'in Genişleyerek üç kıtaya hakim olan devletin Türkü türkü söylenirsin Türkiyem.

Akdeniz'in Ege'n, Gündüz ile gecen, Yaşanacak halmi kodular, Sende insanlar Türkiyem.

Dağları denize bakan Köylerinde tezek dumanı tüten Seninle ağlayıp seninle gülen Cana can katan Türkiye'm

Berraktır suların Konuk severdir tüm insanların Köylerin kasabaların ilçelerin ve illerin Oluşturur seni Türkiye'm

YA ONLAR NE DEDİLER?

KÖYLÜLERLE MÜLAKAT

Muhabir:

-Köyünüzdeki eğitim sorunları ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Bir Köylü:

-Bizim köyümüzde okulumuzun bir tek hizmetlisi var, memuru da yok. Hizmetli hem bütün okulun, onbir tanc sınıfın temizliği ile, sobaları ile ve diğer tadilat ve bakımı ile ilgileniyor hem de memurluk hizmetlerini yürütüyor. Bu bence yanlış. Ayrıca bildiğim kadarı ile okulumuzun öğretmen açığı çok fazla. Aslında çocuklarımız çok gayretli. Ama öğretmen olmayınca başarısızlık kaderleri oluyor... Çocuklardan ümitliyiz. Şu anda köyümüzden kaymakam çıkardık. Ankara'da müfettiş şu anda. Bir diğeride İstanbul'da Kamu Yönetiminde okuyor.

Muhabir:

-Kimdir bu arkadaşlar?

-Birincisi İsmail Kargulu. Diğeri Kemal Kandemir. Muhabir:

-Peki siz ne düşünüyorsunuz eğitim konusunda? Bir diğer köylü:

-Ben, insanlarımızın eğitime çok önem vermediğini düşünüyorum. Çünkü insanımız her konuya maddi açıdan bakıyor. İnsanların parası varsa saygınlığı var. Parası yoksa eğitimi bir anlam ifade etmiyor. Okuyan insanların gelir düzeyi düşük olduğu için insanlar eğitime gereken önemi vermiyor. Bu durum köylülere de yansıyor.

Bir başka köylü:

-Ben komşunun görüşüne katılıyorum ama okumak sırf para için olmamalı. Tabii okuyan insana saygınlığını verecek maddi imkanlar verilmeli. Ama okumak, ilim başlıbaşına bir saygınlık vesilesi kabul edilmeli. Adam çoban da olsa okumuş çoban olmalı. Kadın, anne olacaksa okumuş anne olmalı... Nasıl ki çocuklarımızın öğretmeni üniversite okumuş olsun istiyorsak, anneleri de okumuş olmalı. Çünkü çocuğun ilk öğretmeni annesidir.

Muhabir:

- Çok güzel bir noktaya değindiniz amca. Teşekkiirler

Aynı köylü:

-Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Gördüğüm kadarıyla öğrencilerimiz sınıfta kalmak korkusu olmadığı için ders de çalışmıyorlar, öğretmenlerine de gereken saygıyı göstermiyorlar. Geçen bir çocuğa, "Seni hep dışarda görüyorum. Hiç dersin yok mu senin?", dedim. Bana," Çalışan da geçiyor çalışmayan da. Ne gerek var ineklemeye", diye cevap verdi. Bu çok kötü.Bizim zamanımızda kalmak vardı. Bunun için çok sıkı ders çalışırdık. Şimdi veli geçmesini istiyorsa öğrenci sınıfı geçiyormuş. Kaç tane veli çocuğunun sınıfta kalmasına razı olur? Ondan sonra orta-

lık diplomalı cahillerle doluyor...

Muhabir:

-Peki sizin eğitim sorunları ile ilgili düşüncelerinizi alabilirmiyiz?

Bir başka köylü:

-Kardeşim bence eğitimin direği öğretmendir. Köye öğretmen gelmesini temin edemiyorsak, gelen öğretmen köyümüzden memnun olmuyorsa hemen kaçmak ister. Mesala bizim bir öğretmen var, kümes gibi bir yerde kalıyor. Banyosunu tuvalette yapıyor, bulaşıklarını tuvalette yıkıyor. Okuldan çıkınca uzanıp istirahat edebileceği bir evi yok. Ev kiralasa köyde kiralık ev de yok. Şimdi böyle köyde öğretmen görev yapar mı şehir yeri varken, kaloriferli daireler varken... Yani demem o ki köylü olarak, belediye olarak, devlet olarak öğretmene sahip çıkmalıyız.

Muhabir:

-Evet amca bu konu çok önemli. Bu konuyu dergimiz aracılığı ile ilgililere, ekonomik durumu iyi olan **hemşehrilerimize**, **belediyelerimize** duyurmuş olacağız.

Bir başka köylü:

 -Belediyelerin işine gelmez o. Görmedim, duymadım, bilmiyorum der belediyeler. Nerde o yeşil günler?
 Muhabir:

-Ben Dodurga Beldesi'nde şahit oldum. Çok sevindim. Belediye öğretmenlerine çok güzel lojman vermiş. Orada öğretmenler severek işlerini yapıyorlar. Kolay kolay da oradan ayrılmak istemezler her halde normal şartlarda.

Bir başka köylü:

-Eğitimin iyileşmesi için fırsat eşitliği şart. Yoksa taşrada, köylerde eğitim yükselmez. Yükselemeyincede yetkililer yüksek göstermek için sınavlarda çocuklara kopya verirler. Önemli olan yüksek göstermek değil yükseltmek bence. Buda fırsat eşitliğiyle olur.

Bir diğer köylü:

-Komşunun söylediklerine katılıyorum. Doğru söylüyor. Ama şehirdeki öğrencilerle bizim çocukların yarıştığı bir sınavda biraz yardımcı olunmasıda normal. Çünkü bizim köyde öğretmen yok.

Muhabir:

-Siz birşeyler söylemek istemez misiniz amca? Bir başka köylü:

-Ben şunu demek istiyorum. Televizyonlarda yarışmalar yapılıyor. Adam basit bir soru biliyor, dünya kadar
para kazanıyor. Öğretmen aldığı maaşla karnını
doyuramazken, emeğinin karşılığını alamazken bir
gecede insanların milyarlar kazanmaları, ev sahibi,
araba sahibi olmaları insanları kumara özendiriyor.
Çocuklarımız okumaya değil kumara, şansa ümit bağlıyorlar. Bence okumayı engelleyici, çalışmayı engelleyici, üretime sevketmeyen programlar yapılmamalı.
Çalışmadan kazanan varsa çalışan, okuyan enayi mi?















ORTA İLÇESİ

ILÇENİN KISA TARİHÇESİ

Orta İlçesi'nin tarih öncesi devirlerden beri bir yerleşim merkezi olduğunun kesin kanıtları vardır. İlçe sınırları içinde bulunan höyükler (Tümülüsler) ve kaya mezarları eski yerleşimden günümüze kadar gelen eserlerdir. İlçenin tarihçesi hakkında mâlesef detaylı bir çalışma yapılmamış, bu yüzden de ilmi bilgiler bulunmamaktadır. Ancak İlk Hitit, Erken Roma dönemlerine ait buluntular kaya mezarları ve tümülüslerin olması ilçe tarihinin çok eskilere dayandığını göstermektedir.

İlçeye bağlı Sakaeli Köyü'nde bulunan mağaralar, Devrez Çayı boyunca yer alan kaya mezarları, kale kalıntıları ile peri bacalarını andıran(Gelincik Kayaları Mevkii) yüzey şekillerinin olması, ilçemizin tarihi yönünden eskiliğini ve tarihi, turistik yönünden de tanıtılması gerektiğini göstermektedir. Ayrıca Çankırı Kültür Sarayı önündeki taştan yapılmış arslanların Kalfat Kasabasının üst taraflarından bulunması İlçe'de İlk Hitit Çağı'nın yaşandığını göstermektedir. Daha sonra ilk Romalılar Bizanslılar bölgede yaşamış Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle birlikte İlçenin ve çevresinin mesken yerleşim yerleri olduğu anlaşılmaktadır. İlçe merkezi ve köylerine Türk Boyları, Aşiretleri yerleşmiş, kendi boylarının adlarını köylerinin adı olarak koymuşlardır. (Kayı Köyü, Salur Köyü, Dodurga Kasabası, Büğdüz Köyü, Buguören Köyü, Sancar Köyü, Yuva Köyü gibi)

Yakın dönemlerde incelenen Kastamonu Salnamesi'nde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde medresesi olan bir yerleşim ünitesi olduğu ve 1856 yılında Çankırı idaresine bağlı olduğu kaydedilmektedir. Cumhuriyetin ilanından sonra 1959 yılına kadar Şabanözü İlçe Merkezi'ne bağlı bir bucak Merkezi iken, aynı yıl ilçe olmuş ve Orta köy olan adı ORTA olarak değiştirilmiştir. İlçe ve çevresine halk olarak Kazapazar'da denilmekte olup, bu ad hala kullanılmaktadır.

Karapazar kelimesi, Kâr-i ve Pazar kelimelerinden oluşturulmuştur. **Kâr-i'nin lügat anlamı**; A: Okuyan, inceleyen B: Kur'an-ı Kerim'i usül ve ka-



idesine göre tecvitle okumasını bilen kişi demektir. İlçe Merkezi ve Kanlıca Mahallesi'nin arasında , şimdiki imam-Hatip Lisesi yanındaki türbe ve medrese kalıntılarının, cuma yeri, cuma pazarı olduğu söylenmektedir. Bu Medresenin yanında pazar kurulduğu bilinmektedir. Bu medresenin Yıldırım Beyazıt zamanında yapıldığı, ilk müderrisinin Osman Dede (Türbenin adı da Osman Dede türbesidir) adında birisinin olduğu, 1943 yıllarına kadar da medresede dini eğitim yapıldığı , son müderrisinin de Hüyüklü Eyüp Hoca adında bir kişinin olduğu hala yaşayanlar tarafından anlatılmaktadır.

İlçede'ki Tarihi Yerler : Sakaeli Köyü'ndeki kaya mezarları, Devrez Vadisi boyunca yerleşmiştir. Gelincik Kayaları, Höyük Köyünde Höyük Tepe Mağaraları, mağara turizmi açısından keşfedilmeyi beklemektedir.

Coğrafi Bölüm:

a) Konumu: Orta İlçesi, Çankırı il merkezinin Kuzey Batısına düşer. Şabanözü- Çerkeş Karayolu üzerinde ve Kızılırmak Nehri'nin kollarından olan Devrez Çayı Vadisi'nin çığırının oluştuğu dağlık bir bölgede kurulmuştur. İlçe Coğrafi sınır olarak Karadeniz Bölgesi sınırları içinde yer alır. Orta Merkezi Devrez Çayının oluşturduğu düz bir alanda kurulmuş, kuzeyi hafif yükseltili bir plato durumundadır. İdari sınır olarak Kuzeyinde Çerkeş, Kurşunlu, Atkaracalar, Güneyinde Çubuk, Şabanözü, Batısında Çerkeş ve Kızılcıhamam, Doğusunda Çankırı Merkez İlçe ile çevrilmiştir.

b) Fiziki Coğrafyası: Doğusu **Sanı Yaylası**, batısı **Işık Dağları'nın Kolları**, Güneyi **Aydos**, kuzeyi **Dumanlı Dağları** ile çevrilmiş, geniş ve engebeli bir arazi üzerinde kurulmuştur. İlçe merkezi düzlükte kurulmuş olmasına rağmen, diğer yerleşim merkezleri akarsu boylarında kurulmuştur. Arazisi engebeli olup, başlıca yükseltileri 1800 metre Aydos Dağı, 1988 metre Yıldırım Dağı, 1820 Metre Elden Dağı(Batısında), kuzey doğuda Dumanlı Dağı ve doğusunda 1789 m. Yükseltili Sanı Yaylası yer alır. İlçe merkezinin denizden yüksekliği 1400 m. Genel rakım 1150 m.olup 513 km kare yüzölçüme sahiptir. İlçenin merkez nüfusu 6.000.-olup genel nüfus 26.000 dir. 5 Kasaba, 23 köyü bulunmaktadır.

Fotoğraflar: Ömer GÖNÜL













KİM DEMİŞ ÇOCUKLAR YAZAMAZ DİYE



Satı ÇİÇEK Orta Sağlık Meslek Lisesi I- A Sınıfı

KÖRPE AVUÇLAR

Bir yudum su.... Çiçeği canlandırır, ona hayat verir. Bir harf ise hava, su gibi bizleri yaşatır.

Hz.Ali: "Bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum," demiştir. Bizler hayatı, sevgiyi, canlılığı, ümidi her şeyi buna borçlu değil miyiz? Bizler eğitimle sevgimizi birleştirdik, teröre karşı, savaşa karşı silah yaptık.

Büyük şehirler bir anlamda eğitimin yatağıdır. Ya Doğu Anadolu Bölgesi...Buralarda körpe kuzuların, hayata gözlerindeki yaşam umuduyla bakan miniklerin eğitim yuvası. Reva mıdır, bu şirin yüzlere, yufka yüreklere?

Onların eline silah yerine kalem verilmeli, gönüllerinize kin, öfke, nefret yerine sevgi çiçekleri dikilmeli. Hani bir dağda açan yoncanın üstüne kar yağarda, canlılığını sürdürmek için savaş verir ya.. İşte bu körpe avuçlarda sevgi tohumları yetiştiriyor.

Nice öğretmenlerimiz bu yolda can verdi. Nice askerler, ana kuzuları bu yolda şehit düştü. Niye? Hepsi gelecek nesli kazandırmak, onlara birşeyler bırakmak, toprakları kanla sulanan bu vatanı onlara yeşertip vermek için.

Bizler eğitimin, öğretimin içinde tüy yatakta gibi görünüyoruz. Ya o körpecikler ne yapıyor? Karda kışta yalın ayak, çıplak bacak yuvalarına koşuyorlar. Bir barışa doğru adım atıyorlar. Fakat her attıkları adımın külfetini çekiyorlar.

Verdikleri savaş bir kırık uçlu kalem, bir yırtık sayfalı defterle oluyor. Onlar da biliyor ki kendilerini o savaştan başka hiçbir şey kurtaramaz. Onlar ki savaşın beyaz güvercini, barışın kırmızı gülleridir.

Bunları eğitime gönderen analar babalar... Nice vatandaş parasızlıktan ya evindeki eşyayı, ya üstündeki elbiseyi, ya da o kış yakacağı kömürü satıp defter, kalem almak için çabalıyor. Yazık değil mi bunca insana ve bunca yavruya?

Yaşımız geldi geçiyor. Ne verdik geleceğimize, ne dikdik anıların yeşerteceği bahçeye? El ele gönül gönüle hırpalayalım terörü, parçalayalım yol vermeyen dağları, yıkalım. Bizler onlar ve geleceğimiz. Kurtuluşumuz bunlara bağlı. Her kışın sonunda bir yaz vardır. Her kederin, elemin sonunda bir refah vardır.

Ağrı'da, Urfa'da, Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Erzurum'da. Türkiye'nin dört bir yanında eğitime susamış gönüller var. Kimisi parasızlığın kurbanı, kimisi bir dükkan bakıcısı, kimisi cahil ana- babanın kendi elleriyle soldurduğu fidandır. Gelin el ele verelim bu fidanları yeşertelim. Gelin onlara da bir bayram sevinci yasatalım.

Gelin kendi içimizdeki teröre, kendi ellerimizle şehit vermeyelim bu körpe vicdanları....



Abdullah BEŞPINAR Elmalık İlköğretim Okulu 6-A Sınıfı

ASKER KINASI

Düngece rüyamda yavrumu gördüm Yün çorap istedi o sabah ördüm Ayvalık Balıkesir postaya verdim Asker anası erinmez imiş

İzinden dönerken gününü saymış Az değilki tam16 aymış O gece havadan bir yıldız kaymış Yıldızın sahibi bilinmezmiş

Tez geçti, 2 ay kalmıştı Kurşunun yerini göğüs almıştı Cansız hayalimde bir resim kalmıştı Belkide gidip görünmez imiş

Orası çok soğukmuş her tarafı karmış Dağları amansız yerleri darmış Bastığı bütün topraklarda bir mayın varmış Toprağa basarken bilinmez imiş

Mehmedim çatışmaya girince mayına basmış Kolu kopmuş yavrum topuğu sökülmüş Duydum ki Mehmedim ölürken gülmüş Halbuki ölürken gülünmez imiş

Yanası yanası ciğer yanası Yansada ağlamaz şehidimin anası Ananın yaktığı Asker kınası Mahşer gününe kadar silinmez imiş



Songül BOZKURT Elmalık İlköğretim Okulu 6-A Sınıfı

BİZİM BAYRAMIMIZ

Parlayan pırıl pırıl bir sevinç var içimde Bütün kuşlar bayram yapıyor göklerde Güneş bu sefer daha parlak bize bakıyor Bulutlar daha mavi çıkmış gökyüzüne Çünkü bugün bizim bayramımız

Bütün çiçekler bugün açmış Rengarenk kelebekler doğayla kucaklaşmış Dargın olanlar bugün barışmış Çünkü bugün bizim bayramımız.

Herkes ilk defa bugün gülüyor Gözlerden sevinç gözyaşları akıyor İnsanlarla birlikte hayvanlarda coşuyor Çünkü bugün bizim bayramımız.

Ağaçlar bugün daha yeşil, daha güzel Dereler daha coşkun çağıldıyor Değirmenler bugün daha güzel dönüyor Çünkü bugün bizim bayramımız.



Emine ARSLAN
Elmalık İlköğretim Okulu 5-A Sınıfı

BAYRAĞIM

Türk'ün damarındaki, Asil kandır o rengin. Bayrakların içinde, Şehitler süsü bayrağım.

Bütün bayraklar bana yabancı. Var mı senden başkası. Gel bağrıma basayım, Seni ateşten bayrağım.

Göğsümü uğrunda gersem, Canımı istersen versem, Gölgende murada ersem Tarihi şanlı bayrağım.

Ay yıldız sönmez, Al renk tükenmez. Yükselirde inmez, Benim güzel bayrağım.



Şerife ÇİÇEK Elmalık İlköğretim Okulu 6-A Sınıfı

SEHİTLER BAYRAMI

Gelin çocuklar gelin, Hepiniz el ele verin. Çünkü bu gün bir bayram, Hemde şehitler bayramı.

Şehit anneleri gülüyor, Hem sevinç hemde acı. Gözyaşları dökülüyor, Bu gün şehitler bayramı.

Bu sevençli günümüzde, Mehmetciğe teşekkür ederiz. Çünkü bizi güldüren onlar, Düşmanı sindiren onlar.

Şehitler tebessümde Gaziler onurlandı Sevinç içinde herkes Bu gün şehitler bayramı



Ertuğrul KARGULU Elmalık İlköğretim Okulu 7-A Sınıfı

BİR ŞEYLER YAPALIM

Bir dünya kuralım

Barış üzerine

Bir çember kuralım

Sevgi üzerine

Bir yuva kuralım

Dostluk üzerine

Bir sevgi bağı kuralım

Kardeslik üzerine

Bir tiyatro kuralım

Oyun üzerine

Bir şarkı söyleyelim

Mutluluk üzerine

Bir kitap yazalım

Yaşam üzerine

Bir filim çevirelim

Gerçekler üzerine

Bir fidan dikelim

Yurdumuzun üzerine

Bir dilek tutalım

Savas olmasın diye



Nefika KARAGÖZ Elmalık İlköğretim Okulu 8-A Sınıfı

İSTANBUL

Bu koca şehre geldiğimde Ne güzel dedim kendi kendime İnsanoğlu yaşıyordu krallar gibi Ne iyi yaptımda geldim bu koca şehire Bir başka dünya sandım, sanki cennetti.

Yanılmıştım fakat, keşke yanılmasaydım. Bu kadar cani bu kadar vicdansız Bu kadar merhametsiz, sevgisiz Nasıl bu kadar insafsızlar olmuşlardı, Gözlerimle görmeseydim inanmazdım.

Artık kendi kendime kızmaya başlamıştım. Nasıl terketmiştim o güzel yaşayışı Eziyet çekiyorum diye gelmiştim Fakat burada daha çok daha çok Oralar cennet buralar cehennem.

İnsanlar ölmek istiyorlardı fakat çaresiz Kirli hava denize dökülen radrasyonlar İnsanlar sokaklarda maske ile dolaşıyorlar Orada bülbül gibi şakıyan kuşlar. Burad kanat çırpamıyorlar ölüyorlar.

Sırat köprüsünden geçmiştim sanki Günahlarımı sevaplarımı bilmeden Sual sormadan Cenneti bırakarak cehenneme gelmişim. Artık yaşamak istemiyordum burada.

Anneleri bırakmışlardı körpecik yavrularını Ne olur beni alın kurtarın diyorlardı Gelip geçene yalvarıyorlardı Almak istedim ama alamazdım, çaresizdim. İçlerinden kahirlenerek duraksızca ağlıyorlardı.

Bir anne suçsuz yere evladına İnanımaz işkenceler yapıyordu. Üzerinde sigara söndürülmesi Kızgın maşayla heryeri dağlanması Yüreklerini ikiye bölünmesi yıkıyordu onları O an kendimden geçmişim İçimdeki o sevgi dolu merhametli Zincirim kopmuş ve yerine Kin dolu acı dolu zincire bağlanmıştım Sevgimden kopup kinime bağlanmıştım.

O acıklı olaylar filimlerde olurdu sanıyordum. Fakat yanılmıştım gerçekmiş bunlar Cehennemi terkedip köyüme Yani cennete dönmeyi istiyordum. Eğer İstanbul yeşil ağaçlı, temiz havalı Dedikleri gibi taşı toprağı altın olsanda Dönmeyecektim.

İstanbul diyenler, zenginlerin çoğu insafsızlar. Acımasızlar kârları için yuva dağıtanlar İnsanlıktan uzaklaşmış vahşileşmiş Sevgisiz kalmışlar. İstanbulda yaşamak kolay diyorlar. İstanbulda yaşamak Samanlıkta kaybolan iğneyi bulmaktır.



Rukiye UZUN Elmalık İlköğretim Okulu 6-A Sınıfı

SEHIDIMIN SESI

Bir gün bu vatana akarsa kanım; Şehittir, yiğittir benim adım, Kanımı döktüğüm bayrağımın altında yatarım. Kalmayacak asla yerde kanım.

Ağlama ey şehit anası, Gururlan onurlan, kes bu yası, Şehit anası oldun. Dökme göz yaşlarını.

Anlasınlar, dinlesinler terörler, Kessinler umutları, bitirsinler, Kan ağlayan memleketin yasını. Fırsat verme haine, Vur çek göğüslerine göğüslerine.

Sevgili Çocuklar, Geleceğin Sesi sizin derginizdir. Şiirlerinizin, yazılarınızın ve diğer çalışmalarınızın yayınlanmasını istiyorsanız, bir fotoğrafınızla beraber yazışma adresimize gönderin.

gizliyorum Ramazan TÜRKMEN

	-	-	_		_	-		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		A COLUMN TWO	-	No. of Concession,	A CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	ALC: UNKNOWN	No. of Concession,		-			-		The same of	
10 M	U U	13 T	15 E	9 S	11 A	3 V	8 A	4 S	9 I	7	3	17	3	8	13	3	25	2	23	2	8	18	5
1	6	11	9	4	5	20	5	Ş 26	2	8	5	7	5	11	2	23	18	2		21	6	4	5
20	5	26	11	5	3	4 Z	23 E	5 Y	1 D	14 B	15 İ	18 N	6 H	4 A	6 R	8	6 S	8	12	16	7	6	1
5	8	18	5	8	2	17	9	25	18	21	3	8	10	5	15	3	4	13	5	24	9	15	21
3	8	9	21	3	11	5	23	3	19	20	9	5	21	18	6	23	23	5	10	21	3	8	15
9	20	5	10	5	26	9	10	3	11	14	23	6	8	13	5	14	17	5	1	5	8	5	7
5	18	5	15	15	12	11	21	9	4	3	17	21	3	15	4	5	20	5	26	13	2	25	7
9	8	1	12		Sifre	li bul	maca	ımıza	, isla	m ku	man	danla	rınd	an bi	rinin	haya	tında	ın bir		4	23	12	1
5	8	23	5	Şifreli bulmacamıza, islam kumandanlarından birinin hayatından bir kesit gizledik. Şifreli rakamları çözerek bütün kutuları doldurarak bu kumandanın adını ve oluşacak metni bulunuz. Haydi kolay gelsin													15	11	5	15			
5	24	2	8	ou Kumandanin adini te oluşacak medit oluğudu. Haydı kolaj gelsili														18	5	8	7		
6	1	5	8							1	-	1								18	5	8	4
9	16	3	23	*******					A STANSON OF BRIDE	1		9	10							18	3		14
27	12	8	9	<		/		5	and the second second	X	(3)	1	r		1) 14)				23	3	8	18
9	18	14	7		1		1			1	3		九	Y	1/					6	17	7	2
23	2	16	19				5		~		7/	4	17					-		5	15	16	5
23	5	8	5				6	A							//=	St.		4		8	21	6	21
12	25	12	7				Y	V			1	= =					G		1	3	8	4	5
8	4	5	20				4			4	7				133				1	5	26	18	9
10	5	4	2			1		W		5		À			-			1	7	25	23	5	14
15	18	6	25			1			Y			The			C	1				6	3	1	10
5	14	23	1			1	W.	6			ài.						1			5	7	11	5
8	7	6	15				7	13.4	7	A	1	6			Va		1			11	5	15	2
19	1	9	18		1			_/												3	8	9	25
9	6	23	5	1	1/4						No.		And a		W'			0		26	11	2	15
18	2		19		1		1	V	14	4	A.	46	11011				W			9	25	27	5
1	21	9	15					1	À	^ .		(i)								9	24	9	8
18	3	1	3				3		eich	mer	2			W	(B)		4			17	14	8	6
8	21	6	21		10	5	23	3	18	2	1 3	3 8	3	20	9	23	3	18		5	26	5	15
2	4	2	8																	2	22	28	15
9	8	3	8	13	9	14	5	23	23	5	10	2	8	7	2	23	2	13	2	18	2	15	18
3	25	9	21	6	25	6	15	6	19	14	8	6	4	9	25	24	6	23	23	5	10	23	5
7	5	21	2	25	23	5	26	9	15	9	24	23	9	8	18	3	15	18	3		3	4	1
3	3	4	23	5	1	11	5	15	3	10	3	8	9	19	9	7	16	14	7	17	5	24	9
15	3	8	25	9	8	3	23	1	9	17	7	5	10	15	5	1	5	8	2	14	23	5	15
5	7	27	9	16	9	8	21	6	7	6	1	5	8	18	5	8	7	3	1	18	3	15	
-		and the same	NOTE AND DE	The same of the sa	and the same	THE REAL PROPERTY.	THE REAL PROPERTY.	No. of Concession, Name of	all the same of th	- Contract of the Contract of													



Üniversite adaylarımız derste.



Üniversite adaylarımız sınav salonunda.

Onlar Gururumuz, Ümidimiz



Üniversite adaylarımız kursumuzun bahçesinde.



Üniversite adaylarımız toplu halde.

Onlar Geleceğin Büyükleri



Üniversite adaylarımız ders esnasında.



Üniversite adaylarımız sınava giderlerken.

Onlar Ölçemizin Öncileri



Üniversite adaylarımız Ankara'da sınav esnasında.



Üniversite adaylarımız Ankara'da sınav esnasında.



Üniversite adaylarımız sınavdan dönerlerken.

ORTA'LI ÜNİVERSİTE ADAYLARI MÜ.IDE

ILÇEMİZDE 1997 - 1998 EĞİTİM - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÇOCUKLARA YARDIM FONU'NUN KATKILARI İLE AÇILAN ÜCRETSİZ ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KURSU BU YILDA DEVAM EDİYOR.

ŞU ANDA, YARIŞMA SINAVIMIZI KAZANARAK KURSA KATILMAYA HAK KAZANAN 20 ÖĞRENCİMİZ BU KURSTA FAKÜLTEYE DOĞRU KOŞ-MAYA BAŞLADI BİLE...

GELECEK YIL SİZDE BU FIRSATTAN YARARLANMAK İSTEMEZ MİSİNİZ? SİZ DE FAKÜLTELİ OLMAK İSTEMEZ MİSİNİZ? MUTLU YARINLAR NEDEN SİZİN DE HAKKINIZ OLMASIN?

O HALDE ŞİMDİDEN BAŞLAYIN ÇA-LIŞMAYA...

ÇOCUKLARA YARDIM FONU'NUN. OKULLARINIZA HEDİYE ETTİĞİ ÜNİ-VERSİTE HAZIRLIK KİTAPLARINDAN ve KENDİ İMKANLARINIZDAN YA-RARLANARAK ŞİMDİDEN SINAVA HAZIRLANIN.

ZİRA BU KURSLARIMIZA; 1999-2000 ÖĞRETİM YILI BAŞINDA YAPI-LACAK OLAN ÖĞRENCİ SEÇME SINA-VINDA İLK 20'YE GİREN LİSE SON SI-NIF ÖĞRENCİLERİ ve MEZUN ÖĞREN-CİLER KATILABİLECEKLERDİR.

UNUTMAYIN Kİ ESKİDEN ÇİFT SINAV VARDI : I ÖSS II ÖYS

ŞİMDİ ORTA'LI ÖĞRENCİ İÇİN YİNE ÇİFT SINAV VAR:

I ÇOCUKLARA YARDIM FONU

ÖSŠ II ÖSYM ÖSS

HAYVANLARIN DÜNYASI • Ramazan TÜRKMEN





IORAT

DEMİR DOĞRAMA ATÖLYESİ

Satılmış HORAT

Yeni Sanayii Sitesi M Blok No: 6 Cubuk / ANKARA Tel: 838 13 52

GDEM OTO



TOFAȘ- FİAT- RENAULT- TEMPRA- TİPO- UNO TEMPRA 20,1 E TAMİR VE BAKIM SERVİSİ

Yeni Sanayi Sitesi 22. Sok N-1 Blok No: 57 Çubuk Tel: 838 18 22 Cep: 0. 532 296 80 27 ANKARA

AILE KASABI

Her Türlü Et İhtiyaçlarınız için

YENER BÖCEK VE OĞULLARI

Cemsultan Mah. Otel Altı Tel: (0.376) 615 13 54 Orta / ÇANKIRI

MURAT CAM TICARET

★ AYNA

ÇERÇEVE

★ ISI CAM

* ZÜCCACİYE ÇEŞİTLERİ

Hilmi ve Mehmet DURSUN

Cumhuriyet Cad. No: 7 Tel: (0.376) 615 16 47 - 615 21 22 Orta / CANKIRI

ÜLFET BİSKÜVİLERİ

DİSTRİBÜTÖRÜ

Merkez: 19 mayıs Mahallesi Dikili Sokak No: 10/ C Tel: (312) 359 96 12 Keçiören/ ANKARA Şube: Kalfat KasabasıTel: (376) 615 15 09 Orta/ CANKIRI

DEMIRCAN ZÜCCACİYE

TOPTAN VE PERAKENDE HER TÜRLÜ MUTFAK ESYALARI İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Sultan Beyazıt Mahallesi Şehitlik Parkı Yanı Tel: (0. 376) 615 23 36 Orta / ÇANKIRI

İdris KARAAĞAÇ ve KARDEŞLE



GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez: Çukuranbar Mah. 60. Sok. No: 6 Tel: (0.312) 285 01 81 Balgat/ ANKARA Şube: Sultan Beyazıt Mah. Belediye Fırını Tel: 615 11 41-615 15 97 Orta/ CANKIRI

Alican BÖREKÇİ

Cumhuriyet Cad. No: 3

Orta/ ÇANKIRI

GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ

Tahir BÖREKCI

Tel:(0.376) 615 11 06 * Orta / ÇANKIRI

SEHİR LOKANTASI

Düğün Ve Nişan Törenlerinde Her Türlü Pide Ve Yemek Sewisi Yapılır

ali usta

Tel: (0.376) 615 14 59 Orta / ÇANKIRI

MÜEZZİNOĞLU

GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

TOPTAN VE PERAKENDE GIDA MADDELERÎ

Merkez: Gimat Sosyal Tesisleri 372 / 21 ANKARA Sube: Cumhuriyet Caddesi No: 66 Orta / ÇANKIRI

Yeni Tel: (0. 376) 615 23 40

KISMET TICARET

Emsan Bayii Cem Bayii Güral Porselen Bayii Paşabahçe Bayii Plastik Mutfak Eşyaları Elektrikli Süpürge **Arzum Robot** Fırın Çeşitleri

Recep ÖZERE

MUTFAK EŞYALARI

Tel: (0.376) 615 21 00 Orta / ÇANKIRI

AYTA yem bayi

Un - Yem - Kepek - Küspe Çeşitleriyle Hizmetinizdeyiz

Abdulkerim ASLANOĞLU

Cumhuriyet Cad. No: 6/ A Orta / ÇANKIRI

Tel: (0.376) 615 17 01

WWEMUS)

Gıda ve İhtiyaç ^ØMaddeleri Ticareti

Osman AYDIN

Tel: (0.376) 615 13 10 Orta / ÇANKIRI

Demirkapilar Ltd. Sti

- ★ Her türlü inşaat malzemeleri
- ★ Kum eleme tesisleri
- ★ Her türlü hafriyat işleri
- ★ Kömür (18 50)
- ★ Yem
- ★ Şehirlerarası nakliyat işleri ile

Hizmetinizdeyiz

Sultan Beyazıt Mah. Orta / ÇANKIRI Tel: (0.376) 615 11 81

OZCAN MARKET

M. Hilmi ÖZCAN

Tavuk- But- Kanat- Salam-Sucuk- Taze Kuruyemiş-Mesrubat- Temel ve Muhtelif Gida Cesitlerimizle Siz Sayın Müşterilerimize Hizmet Vermekten Kıvanç Duyarız. ★ Kredi Kartı İle Komisyonsuz Alış-veriş İmkanı

Tel: (0.376) 615 17 50 Orta/ÇANKIRI



* Buzdolabi

★ Çamaşır Makinası

★ Bulaşık Makinası

★ Televizyon

★ Kanepe

★ Halı- Halıfleks

Çeşitleriyle Flîzmetinizdeyiz

Ayrıca şehirler arası nakliye işleri yapılır

CONUL CONUL TICARET arçelik bayii

Belediye İşhanı No: 4 Orta / ÇANKIRI Dükkan Tel: (376)615 12 76 Ev Tel: (376) 615 13 85 Cep Tel: (0.532) 442 40 87

Salih- Zeki PEHLİVAN



Anafartalar Cad. Tunceller Çarşısı No: 40/ 2- A Ulus/ ANKARA Tel: (0.312) 310 64 03



ÇANKIRI BÖLGE BAYİİ



- Cimento
- Saç-Çivi

- Demir
- Tel- Kereste
- Tuğla

Sunta

Kireç

Duralit ve

Her Eürlü Dnşaat Malzemesi Bulunur

YAPI MALZ. İNŞ. TAAH. NAK. HAYVANCILIK TİC. SAN. LTD. STİ.

Sultan Beyazıt Mah. Terminal Karşısı Orta/ ÇANKIRI Tel: (0.376) 615 17 02 Faks: (0.376) 615 16 38 Cep: 0. 532 685 99 64 Mobil: (0.522) 829 95 49